

JUSTITIA ANTE CANES
(Η Δικαιοσύνη Ενώπιον Των Σκυλιών)

1. Η Κατάσταση Των Πραγμάτων

Ο σύγχρονος κόσμος παρακολουθεί άναυδος την ίδια του την αυτό-καταστροφή αφού πρώτα εξόντωσε όλες εκείνες τις ειλικρινείς μορφές που θέλησαν πραγματικά να τον σώσουν από τα ίδια του τα νύχια.

Η νύχτα της δικαιοσύνης θα είναι αυτή τη φορά πιο μακριά από ποτέ ώσπου ο Μεσαίωνας να μοιάσει με φωτεινό όνειρο. Διότι τα εγκλήματα της Λογικής προετοιμάζονται να ξεπεράσουν για άλλη μια φορά τα εγκλήματα του πάθους.

Στο όνομα της προόδου δίχως περιεχόμενο, ο θεός επιστρέφει και είναι νεκροζώντανος. Η σήψη του θεάματος προετοιμάζει τους σωτήρες της. Από εδώ και στο εξής ο καθένας θα μπορεί να είναι ένας Χίτλερ ή ένας Στάλιν για τα επόμενα δεκαπέντε λεπτά τηλεοπτικού διαλείματος.

2. Η Ολότητα Του Ειδικού Και Η Ολότητα Του Γενικού

Από το “Πανοπτικόν” στο “Συνοπτικόν” και από τη Μακροσκοπία των μαζικών βομβαρδισμών έως τον ανυπανιστικό διαδικτυακό προγραμματισμό των επιθυμιών, η εργασία εμφανίζεται παντού ως αυτό που πραγματικά είναι, ένας νεκρός χρόνος. Το ότι εν τω μεταξύ, εξακολουθούν να πεθαίνουν οι εργάτες, εγχώριοι και ξένοι από εισπνοή αμιάντου στον ΟΣΕ, το ότι οι πυρόπληκτοι της Ηλείας αποτελούν ένα ακόμη χρηματηστηριακό κεφάλαιο, είναι απλές παρενέργειες εμπρός στο μεγαλειώδες θέαμα της οριστικής περιβαλλοντικής συντέλειας το οποίο αποτελεί και τη μόνη δικαίωση του αντικειμενικού κακού. Την πλήρη και οριστική απώλεια κάθε ορθολογικότητας στο όνομα αυτής της ίδιας!

3. Ο «Κόσμος» Των Ηθοποιών Είναι Νεκρός – Ας Θαφτεί Για Πάντα!

Ο “ρόλος” ως ελάχιστο εναπομείναν κοινωνικό συμβόλαιο είναι το μόνο που απέμεινε στους πολίτες-ηθοποιούς οι οποίοι κατέληξαν εκτός των άλλων στο ακριβώς αντίστροφο της αρχικής σημασίας της λέξης. Επειδή ακριβώς η πράξη, “σπουδαία και τελεία” αφ εαυτής είναι ακριβώς εκείνο που πέθανε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και δεν εννοούμε καθόλου εκείνους που τρέφονται ακόμα με “aktivosin”, αυτά τα φυτά που μιλούν ακόμη εξ ονόματος των δαιμονισμένων ούτε κατέχουν το αληθινό μυστικό τους ούτε θα ήθελαν ποτέ να βρεθούν στη θέση τους. Αν είμαστε ακόμη επιεικείς μαζί τους είναι διότι εν τέλει βοηθούν στην επερχόμενη συντέλεια περισσότερο ίσως και από όσο θα φαντάζονταν και αυτοί οι ίδιοι.

Fraternitas Libera Equorum



Sergey Nechaev