

Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

“Το πιο πηχτό σκοτάδι είναι πριν απ’ την αυγή”

Φρ. Νίτσε

- **CARGO 200** (Στρατ. Όρος : μεταφορά προσωπικού φονευθέντος στο πεδίο)

Σαράντα χρόνια μετά, μπορούμε πλέον να διαβεβαιώσουμε ότι οι «ιδέες» πέθαναν τον Μάιο του σωτηρίου έτους 1968. Ακολούθησαν την ίδια μοίρα που οι Νίτσε κ Ντοστογιέφσκι είχε προδιαγράψει για τον θεό των χριστιανών. Έκτοτε, οι χορογράφοι του θεάματος περιφέρουν τα νεκροζώντανα σώματα τους πότε στις εφημερίδες, πότε στην τηλεόραση και άλλοτε στο δρόμο. Ο καθημερινός τους φόβος μήπως και αποκαλυφθεί το σκάνδαλο του θανάτου των ιδεολογιών γίνεται ολοένα και οξύτερο από το απλό και συνάμα σκανδαλώδες γεγονός ότι η αυταπόδεικτη έλλειψη αυθεντικών πράξεων συνοδεύει μονίμως τη διαρκή γκρίνια ενός κόσμου που ενώ είναι καταδικασμένος σε βέβαιο θάνατο, αποδεικνύεται ανήμπορος να κάνει οτιδήποτε γι αυτό! “Διαμαρτύρομαι” φωνάζει ακόμη ο συνδικαλιστής στον ακτιβιστή που απαντά “Καταγγέλλω” και συνεχίζουν κ οι δυο τους την αγέρωχη πορεία τους προς το νεκροταφείο της πολιτικής.

“*Es ist so!*” (Έτσι είναι)

Τα τελευταία λόγια στο νεκροκρέβατο του Hegel

- **Zyklon V** (χημικό υλικό για την τροφοδοσία των θαλάμων αερίου στα Ναζιστικά στρατόπεδα)

Περί τα μέσα του αιώνα προβλέπεται να έχουν λιώσει οι πάγοι των Ιμαλαίων οπότε και θα στερέψουν οι μεγάλοι ποταμοί της Ασίας, κοιτίδες πολιτισμών 5000 χρόνων. Πολύ πιθανά, το ίδιο θα συμβεί και με τους πάγους των πόλων πνίγοντας οριστικά τεράστιες εκτάσεις. Γελιέστε αν νομίζετε ότι αυτά δεν είναι γνωστά στους ιθύνοντες. Η λογιστική είναι απλή υπόθεση. Από τα 6 – 7 – 8 η όσα να ναι δισεκατομμύρια τότε, τα μισά μπορούν και να θυσιαστούν. Αυτό δεν αποτέλεσε πρόβλημα για την Παπική εξουσία τον καιρό της μεγάλης πανούκλας στην Ευρώπη κ με παρόμοιο τρόπο, η σημερινή Ηγεμονία λογαριάζει να ξεμπερδέψει προτείνοντας και προωθώντας σε κάθε ευκαιρία την τεχνολογική κυριαρχία και συγκεκριμένα, την πλήρη αντικατάσταση του φυσικού με το τεχνητό. Από την ουτοπία στην απελπισία, να ποιο ήταν το τέχνασμα του 20^{ου} αιώνα! Την αισιοδοξία του μεταπολέμου διαδέχεται ο ρεαλισμός του «έτσι είναι». Δεν είναι λοιπόν εκπληκτικό το γεγονός ότι σύντομα αυτό που ξεκίνησε σαν ένα ανάλαφρο όνειρο θα μετατραπεί σε στρατιωτικό ζήτημα. Όλοι οι κρατούμενοι αυτού του κόσμου θα κληθούν σύντομα να απαντήσουν σε αυτό το πρόβλημα.

